



NIEUWSBRIEF Maart 2024

Alhoewel het jaar nog maar net twee maanden oud is heb ik er alweer voor een halfjaar kraamzorg opzitten.

Zo voelde het tenminste 😊 Van de 8 ingeschreven cliënten voor het eerste kwartaal moet er op het moment van schrijven nog 1 bevallen, en van de 7 anderen heeft er precies 1 baby-tje zich een béétje aan de uitgerekende datum gehouden. Gelukkig kon ik alle gezinnen van alle nodige uren kraamzorg voorzien en mocht ik voor één gezin weer rekenen op de hulp van collega Dulia. Intens verdrietig was ook het verzorgen van de kraamweek bij een prachtig mooi meisje dat helaas te vroeg stilgeboren werd. Een week met veel verdrietige, maar ook hele mooie en intense momenten. Een week waarin ik heel veel leerde van deze ouders in plaats van andersom.



Gelukkig had ik af en toe ook nog een paar dagen even geen kraamzorg-cliënten en kon ik verder werken aan mijn andere project ; de **zwangerschapscursus** verder ontwikkelen.

En het mooie nieuws is, ik ga écht starten!

Op donderdag 28 maart aanstaande met de eerste groep dames welke mij de ongelooflijke eer gunnen hun te mogen gaan begeleiden op weg naar de bevalling en het ouderschap. Ik mag de prachtige yogaruimte van de Leefstijlkliniek (Wijnbrugstraat 389) gaan gebruiken.



Op de nieuwe website www.carolynadams.nl En instagram @MAMSTERKLAS010 kan je hier alles over terug vinden, net als alles over de workshop voor a.s. ouders welke 14 maart en bij voldoende animo ook 21 maart zal plaatsvinden.

Betreffende het paard Enya moet ik jammer genoeg melden dat de zorg voor haar naast mijn werk als kraamverzorgende door allerlei regels en beperkingen van deze manege niet langer te combineren viel op de manier waarop ik voor een paard wil zorgen. Gelukkig kon ik het leasecontract beëindigen en zal er voor Enya een betere match gezocht worden. Maar het paardenvirus zit weer in mijn bloed, dus dat gaat zeker nog een vervolg krijgen.

Weet me te vinden als er nog vragen zijn, en tot ziens. Liefs!

Carolyn